

## Jaarverslag Senioren 2017

Dit jaar begonnen wij net als vorig jaar met een leuke filmmiddag en wel op 3 februari. Ook dit keer was het thema Oud Leiden dat met historische films werd toegelicht. Een komische act met 2 rasechte Leidse vrouwtjes die naar de 3-oktoberoptocht wilden kijken was wel heel vermakelijk!

Op 7 april de eerste kaart- en sjoelmiddag, en er waren weer vele prijzen te winnen. Helaas neemt het aantal kaarters wel wat af, maar er wordt toch om ieder punt gestreden!

Ook dit jaar weer een extra uitje met dank aan onze voorzitter. Op 22 juni hadden wij een verzorgde dagtocht naar de Weerribben. Met 46 deelnemers vertrokken wij richting Biddinghuizen voor de koffie met gebak. Daarna op weg naar Ossenzijl voor een heerlijk 3-gangendiner. Vervolgens stapten wij bij het natuuractiviteitencentrum van Staatsbosbeheer in de boot voor een 75 minuten durende rondvaart. Een schitterende tocht voerde ons door een uitgebreid natuurgebied van rietlanden, hooilanden en moerasbossen. We konden weer terugkijken op een in alle opzichten geslaagde dag!

En dan de 2-daagse bustocht op 8 en 9 september. Jullie hebben hiervan op onze bingomiddag al een uitgebreide terugblik gekregen van Theo Ouwerkerk. Hier nog even het verslag om de herinneringen weer op te halen.

Dit jaar ging onze reis naar de regio Brabant. We vertrokken in een druilerige regen met 48 deelnemers en onze "huischauffeur" Ton Oskam naar het plaatsje Strijbeek voor een bezoek aan de snijhortensiaakwekerij Inrana. Na de koffie met warme appelflap vertelde de eigenaresse ons het verhaal over het ontstaan van het bedrijf aan de hand van een videopresentatie. Vervolgens maakte zij een paar prachtige bloemstukken van hortensia's die onder ons werden verloot. Na een rondleiding door de kassen vertrokken wij naar het plaatsje Gilze voor een wel zeer uitgebreide koffietafel met warm vlees in café "De Hooikar".

Voor de middag stond een rondrit op het programma langs de Loonse en Drunense duinen in het plaatsje De Moer. Met een ludiek treintje "De Duinexpress Arbeid Adelt", getrokken door een omgebouwde tractor, maakten wij een prachtige rit door de omgeving met uitleg als een waterval van een enthousiaste heer Brouwer. Een tussenstop gaf ons de gelegenheid voor een drankje in restaurant "De Rustende Jager" in het plaatsje Biezenmortel. Vervolgens vertrokken we naar Breda voor ons diner en overnachting in het Golden Tulip Keyser hotel.

Op dag 2 werd het weer wat beter, 't zonnetje kwam af en toe en gingen we op weg naar palingwekerij/rokerij Reijrink in het plaatsje Moergestel. Na de koffie, met al weer een warme appelflap, kregen wij een uitleg over het bedrijf. Begonnen als varkenshouder koos eigenaar Reijrink toch voor de palingwekerij en rokerij. We namen een kijkje in de grote loods met enorme waterbassins waarin de aal tot paling werd gekweekt en vervolgens op beukenhout werd gerookt voor de verkoop aan particulieren en restaurants. Na afloop konden we ook nog paling kopen.

Het werd weer tijd voor de lunch en gingen we op weg naar het plaatsje Aarle-Rixtel. In herberg "De Brabantse Kluis" stond een voortreffelijk verzorgd en aangekleed 12-uurtje voor ons klaar. En er was ruim voldoende!

Er was ook nog even tijd om naar het klooster, de koeienstallen en de nagebouwde Mariagrot te kijken.

Vervolgens op naar het plaatsje Lieshout voor een bezoek aan bierbrouwerij Bavaria. Maar eerst even 2 biertjes proeven in het Bavaria Brouwerijcafé. In 2 groepen gingen we in een treintje met tractor naar de brouwerij. Daar kregen we een uitgebreide rondleiding en uitleg over het brouwproces. Een hele leuke ervaring!

Het werd helaas weer tijd voor de terugreis en het afscheidsdiner en gingen we op weg naar restaurant "De Oude School" in Ter Aar. Een heerlijk verzorgd diner met een optreden van 3 vrolijke dames: "De Pauwergirls", met theater, zang en een swingo, die ons een wervelende show met vele liedjes uit de jaren 40 tot nu brachten. Een mooie afsluiting van onze geslaagde 2-daagse reis!

Op 27 oktober hielden wij onze bingomiddag met een rijk gevulde prijzentafel. En het moet gezegd: ondanks onze respectabele gemiddelde leeftijd was er geen enkele valse bingo. Tussendoor had onze Henny ook nog gezorgd voor 2 rondjes bitterballen. De bingo houden we er zeker in!

Vandaag de afsluiting van het jaar met een kerstdiner en muzikale omlijsting. Wij hopen jullie volgend jaar weer gezond en wel terug te zien bij onze activiteiten. En heeft u suggesties, laat het ons weten!  
Hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2018!

Ans Niesthoven en Anneke Langenberg.  
PV LUMC, afdeling Senioren.